

## *Dansend licht.*

*Ik zie mijn anders zo bruisende stad nu stilvallen,  
verlaten straten , quasi geen mens op straat.*

*Het is alsof mijn stad sterft , en toch is er licht ,  
licht en beweging in de duisternis.*

*Ik hou van licht en beweging en toch verlang ik  
naar mijn oude vertrouwde stad met al haar rumoer  
en beweging , ik ben haast vergeten hoe het was .....  
en toch heeft deze tijd ook charmes , de charmes  
van " dansend licht in de nacht ".*

*December 2020*

*Eddy Eysenbrandts*































Eddy Eysenbrandts © 2020